

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

Vid årsmötet den 6 maj 2013 bytte Folkrörelsernas arkiv för Värmland namn till **Föreningarsarkivet i Värmland**. Enligt styrelsen, som lagt fram förslaget, var det ett naturligt steg då arkivet i realiteten är centralarkiv för alla typer av ideella föreningar i länet. Som sådant har arkivet varit verksamt sedan 1949. Föreningarsarkivet förvarar, vårdar och gör arkiven efter tusentals värmländska föreningar sökbara och tillgängliga och stimulerar användningen av arkiven i olika typer av forskning. Arkivet, som är organiserat som ideell förening, hade vid årsskiftet 2013/2014 188 medlemsorganisationer. Förutom medlemsorganisationerna får hundratals andra aktiva föreningar del av arkivets service. Det rör sig om tjänster som trygg förvaring, registrering/detaljförteckning, rådgivning och utbildning i arkivfrågor. Föreningslivets arkivvård bygger helt på frivillighet, vilket gör insatserna att informera om långsiktigt bevarande särskilt angelägna. Föreningarsarkivet har en viktig roll att övertyga organisationerna om att deras arkiv är en omistlig resurs och helt nödvändiga för att kartlägga organisationens utveckling i perspektiv bakåt. Andra forskningsintressen som ex lokalhistoriker/hembygdsforskare och akademisk forskning behöver tillgång till föreningsarkiven för att närstudera lokala och regionala förhållanden. Tillgängliggörandet av de nära 7 000 föreningsarkiven från alla delar av Värmland sker i daglig forskarservicesamverkan i det väletablerade Arkivcentrum Värmland.

### Styrelse och övriga förtroendevalda

#### Arkivets styrelse

Christer Alnebratt, ordförande  
Per Brunström, Karlstad  
Åse Gustafsson, Karlstad, v ordförande  
Björn-Olov Hallberg, Munkfors  
Elsa Hallbäck, Kristinehamn  
Lena Hassellund, Kil  
Viola Jansson, Karlstad  
Rickard Room, Filipstad  
Inga-Lill Röhr, Kristinehamn  
Leif Spännar, Grums  
Martin Stolare, Molkom  
Lillemor Johansson, Hammarö (suppleant)  
Ferdinand von Malmborg, Arvika (suppleant)  
Per Nilsson, Töcksfors (suppleant)

#### Mandattiden utgår

2014  
2015  
2014  
2015  
2014  
2015  
2014  
2015  
2015  
2014  
2014  
2014  
2014  
2014

Ruth Mofjell, Forshaga (hedersledamot)

#### Revisorer

Anna-Karin Berglund, Ekshärad  
Lars Gunnar Sander, Forshaga  
Karl-Johan Ehne, Hammarö (suppleant)  
Jens-Åke Nilsson, Karlstad (suppleant)

2014  
2014  
2014  
2014

#### Valberedning

Linnea Johansson, Karlstad  
Kerstin Sandbäck, Karlstad  
Birgitta Staaff-Karlsson, Karlstad (sammankallande)

2014  
2014  
2014

## **Mötesverksamhet, organisationsfrågor m m**

Den 6 maj höll arkivet sitt årsmöte i Arkivcentrum Värmland med ca 35 ombud närvarande. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar lyssnade deltagarna på arkivpedagog Olle Nilsson, Värmlandsarkiv som beskrev olika insatser för att lansera arkiv som redskap i skolundervisningen. Bland annat förevisades webbsidan "Tidsresan" som producerats av Värmlandsarkiv, men som också hämtat stoff ur Föreningsarkivets samlingar.

Styrelsen har haft sex sammanträden under året.

Arbetsutskottet, som bestått av ordförande Christer Alnebratt, v ordförande Åse Gustafsson, Kjell-Arne Kamperin (fram till årsmötet i maj) Leif Spännar och Per Brunström (fr o m årsmötet i maj) har haft fem möten under året. Arkivchefen är föredragande och sekreterare i styrelse och arbetsutskott.

### **Organisationsfrågan**

Efter den genomförda organisationsutredningen under 2012 gav ett medlemsmöte i slutet av samma år styrelsen i uppdrag att inleda diskussioner med Region Värmland. Målsättningen var att i enlighet med utredarens förslag kunna genomföra en verksamhetsövergång till Värmlandsarkiv. Den 14 januari 2013 träffade Föreningsarkivet ledningen på Region Värmland för att informera om ställningstagandet och inleda dialogen. Under våren sammanträffade arkivchefen med kulturchef Ulf Nordström vid ett par tillfällen för att reda ut vissa förhållanden. Bl a redovisades flera åtgärder som arkivet vidtagit för att förbättra ekonomin. Balans i ekonomin har nämligen varit ett grundkrav från Regionens sida inför en ev verksamhetsövergång. Under våren involverades f d arkivchefen i Karlstads kommun, Lena Fjellborg, för att fungera som "bollplank" för styrelsen och arkivchefen. I augusti hade ordförande och v ordf ett möte med regionens representanter för en avstämning. Under hösten utredde styrelsen bl a hur arkivets ekonomi kunde förbättras vad gäller stöd från kommunerna. Personalen utarbetade ett statistikunderlag som visar hur samlingarna fördelas på resp Värmlandskommun. I underlaget framgår i detalj hur mycket som organisationerna betalar för och hur mycket som är "herrelöst" (saknar betalande huvudman). Arbetsutskottet förberedde vid decembermötet en uppvaktning vid en s k KSO-träff, d v s en Regionträff för de ledande kommunpolitikerna, och tog erforderliga beslut ang debiteringsmodell.

Under senare delen av året växte en kravspecifikation fram som styrelsen skulle kunna relatera till vid förestående förhandlingar med Regionen. Det gällde att analysera hur det fungerar nu och hur man ska kräva att det ska fungera vid vad som i realiteten blir en överföring av personal till Värmlandsarkiv. Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan under nästa verksamhetsår.

### **Samverkansmodellen**

Från och med 2013 ingår Föreningsarkivet i den s k Samverkansmodellen som reglerar den statliga bidragsgivningen till kulturinstitutionerna i länet. För att vara mottagare av statligt stöd, kanaliserat via Region Värmland, ska man ha del i den regionala kulturplanen 2013-2015. Under 2013 inledde Föreningsarkivet vissa av de aktiviteter som anges i kulturplanen. Arkivens Dag blev startskottet för planerad inventeringsverksamhet rörande enskilda arkiv i Årjängs kommun. Arkivdagen arrangerades i nära samverkan med kultur/fritidsförvaltningen, Biblioteket, kommunarkivet och lokala släktforskare och platsen för arrangemanget blev Årjängs bibliotek. Arkiven fick många värdefulla kontakter och ökade kunskaperna om trakten. Allt detta samlas i en faktabank om kommunens föreningsliv, företagande m m.

I mars deltog Föreningsarkivet i en träff på Region Värmland med kommunernas kulturchefer och Värmlandsinstitutionerna som finns med i Samverkansmodellen. På plats fanns tjänstemän från Kulturrådet som bl a informerade om möjligheten att söka s k utvecklingsbidrag. Samverkan arkiven emellan är en absolut förutsättning för att få dessa bidrag. I kulturplanen finns idén om digitalisering av dokumentär film i Föreningsarkivet och Värmlandsarkiv. Efter sonderingar hos bl a Mediecenter i Värmland visar det sig att den tekniska utrustningen än så länge saknas i länet. Det gäller i så fall att gå vidare och söka samarbetspartners och finansiering. Ännu är det för tidigt att ge ett omdöme om den

nya modellen, men arkivet kan ändå konstatera att bidragsnivån är densamma mellan åren 2012 och 2013. Vi kan redan se att mötesverksamheten och den administrativa insatsen med mycket detaljerad statistikföring, redovisningar m m bevisligen ökar.

## Medlemmar och medlemskontakter

**Alla ideella föreningar** i länet **kan söka medlemskap** i Föreningsarkivet i Värmland. *Medlemsavgiften* höjdes vid årsmötet 2013 till 1 200 kronor för distriktsorganisationer/ motsvarande och 400 kronor för lokala föreningar. I medlemskapet ingår vissa förmåner som en (1) avgiftsfri hyllmeter, prioritering vid rådgivning, leveranser och registrerings/ förteckningsinsatser. Förutom fördelarna i servicehänseende ger medlemskapet också inflytande på arkivets verksamhet. Under 2013 betalade samtliga levande/aktiva organisationer en *serviceavgift* på 135 kronor per hyllmeter för deponerat arkivmaterial. Avgiften inkluderar säker förvaring, förvaringsmedel, registerhållning, återsökning av uppgifter, gallringsbevakning och förbränning av utgallrat arkivmaterial. Vidare debiteras *leveransavgift* på 250 kronor per leveransstillfälle för insatsen med att ta hand om leveranserna. Det krävs administrativa åtgärder, registerföring och nödvändig grovgenomgång av handlingarna vid leveransstillfället. Det sistnämnda är viktigt för att ha kontroll över innehållet i arkiven tills de är detaljförtecknade. Och det kan ibland dröja eftersom leveransintensiteten är så hög.

I **bilaga 1** redovisas de 188 organisationer/föreningar som var medlemmar i Föreningsarkivet vid årsskiftet 2013/2014. Under det gångna året fick arkivföreningen nio nya medlemsorganisationer, varav en på riksnivå, två länstäckande och sex lokala föreningar enligt följande:

- Brottsförebyggande Centrum i Värmland
- Värmlands Kennelklubb
- Konstföreningen i Ulvsbytrakten (KRUT)
- SPF Solstad
- PRO Hagfors
- Stiftelsen Rattsjös Skogsvårdsfond
- Bostadsrättsföreningen Polketten, Hammarö
- Svenska Taxklubben
- Orienteringsklubben Tyr, Karlstad

Värmlands Golfdistriktsförbund och Bostadsrättsföreningen Löved, Forshaga sade upp sina medlemskap under 2013.

Folkrörelsearkivet ger råd om arkivhantering telefonledes och via e-post, genom skriftlig information/lathundar och ibland genom att besöka organisationernas kontor. På hemsidan [www.arkivcentrumvarmland.se/fa.html](http://www.arkivcentrumvarmland.se/fa.html) ges en del enkla, användbara tips om arkivering. Inför omfångsrika arkivleveranser vill arkivpersonalen gärna ha gett instruktioner eller sett materialet på plats. På så sätt kan arkivet aktivt motverka att gallringsbara handlingar levereras och upptar värdefullt arkivutrymme. Föreningsarkivets primära uppgift är att förvara arkiv som är av *långsiktig* intresse. Detta markeras också genom att föreningarna betalar *500 kronor* per hyllmeter och år för modernt bokföringsunderlag (verifikationer o dyl). Det är nämligen mycket kostsamt med gallringsbevakning, frakt av handlingarna till bränning och avgifter för själva bränningen.

Här följer några exempel på organisationskontakter under året:

Svenska Turistföreningen (STF) Värmland besökte Föreningsarkivet och fick information om sitt inlämnade arkiv. Det gjorde också Djurskyddet i Karlstad. Man ville få råd om hur deras arkiv borde bevaras och vad som eventuellt kunde gallras. Föreningen hade bekymmer med att bära alltför stora kostnader för arkivmaterialet, men insåg samtidigt det historiska värdet. Man löste problematiken genom att ta hem sina verifikationer,

eftersom dessa är dyrare att förvara. Diskussioner har under året förts med Värmlands Biodlareförbund om deras välbevarade och intressanta arkiv. Kontakter med Studieförbundet ledde till en storleverans i mars.

## Lokaler och samverkan

### Arkivcentrum Värmland

Föreningsarkivet i Värmland är samlokalisert med Värmlandsarkiv, landsarkiv i Värmlands län och Landstingsarkivet i Arkivcentrum Värmland. Karlstads kommunarkiv samverkar med övriga arkiv inom forskarservice och andra aktiviteter, men finns fysiskt i Stadshuset. Svenska Migrationscentret (f d Sverige Amerika Centret) bedriver viss projektverksamhet i huset. Arkivcentrum inrymmer gemensam forskarexpedition, forskarsal, arkivlokaler samt verksamheternas kanslier. I den gemensamma forskarsalen finns 40 platser, varav ca hälften är datorplatser. Vidare finns hörsal med 60 platser, samlingsal i cafémiljö, grupprum, sammanträdesrum samt ett pausrum för besökarna. Arkivcentrum Värmland är ett välrustat forskningscentrum med hög servicenivå och generöst öppethållande (36 timmar per vecka). Lokalerna är sedan 15 år tillbaka en naturlig träffpunkt för möten, föreläsningar, konferenser etc. Forskarservicen i Arkivcentrum sker i samverkan. De fyra arkiven delar på tjänstgöringen enligt överenskomna principer. Även Värmlands Släktforskarförning är del i samarbetet. Man förlägger möten, föreläsningar och träffar till huset både dagtid och kvällstid och bidrar på ett positivt sätt till att öka besökstalen. Föreningsarkivet har förutom forskningslokalerna och det egna kansliet ett närarkiv med plats för närmare 900 hyllmeter i Arkivcentrum. Där placeras nyinkomna leveranser och dessutom förvaras några särskilt frekventa arkiv permanent i närmagasinet.

Under 2013 har arkiven haft fem träffar med hyresvärderna Landstingsfastigheter och diskuterat olika fastighetsfrågor. Dessa dialogmöten är viktiga eftersom arkiven är hyresgäster i ett hus med tusentals besökare varje år. Vi kan ge konstruktiva synpunkter och peka på nödvändiga åtgärder. Under 2013 ägnades ett par av mötena åt ansvarsfrågor inom brandskyddsarbete, vilket var mycket nyttigt. Under 2013 har externa konsulter gått igenom huset för att sammanställa en underhållsplan. Dessutom har man påbörjat förbättringar av utemiljön och slutfört målningsarbeten både in- och utvändigt.

Fr o m 1 februari anslöts sig Värmlandsarkiv och Föreningsarkivet till Region Värmlands telefonlösning. Det medförde att Arkivcentrums forskarexpedition fick det nya numret 054-701 11 80.

### Samverkansfrågor

*Våren 2013 var väldigt tung för de samverkande parterna i Arkivcentrum. Vår kollega och vän, arkivchef Thomas Kvarnbratt, fick i slutet av februari ge upp sin kamp mot cancersjukdomen som han hade drabbats av. Thomas viktiga roll för samarbetet i Arkivcentrum Värmland var mycket tydlig för oss övriga i samarbetet. Alltifrån 1998 då Arkivcentrum öppnade och Thomas fick ansvar för forskarservicedelen till hans tid som chef för Värmlandsarkiv har han alltid sett till vårt gemensamma bästa. Vi sörjer Thomas djupt, men tänker med glädje på hans insatser för utvecklingen av vårt Arkivcentrum under åren som gått.*

Arkivcentrums samordningsgrupp behandlar olika frågor av gemensamt intresse och träffas månatligen. I samordningsgruppen ingår verksamhetsansvariga från resp institution och ordförandeposten och sekreterarskapet roterar. Gruppen diskuterar och beslutar om informationsinsatser, gemensamma arrangemang, policy- och profileringsfrågor, lokalfrågor etc. Även Svenska Migrationscentret deltar i gruppens möten. Under 2013 påverkades naturligt nog arbetet i samordningsgruppen av Thomas Kvarnbratts frånfälle och vakansen på Värmlandsarkivs chefstjänst. Särskilt som Värmlandsarkiv i allmänhet har inblick i större, övergripande frågor om lokaler och andra resursfrågor samt ansvar för

städfrågor, passersystem och en del annat. I oktober kunde vi välkomna Värmlandsarkivs nye chef Anders Lund, som ganska direkt fick ta itu med brandskyddsfrågorna. Inga Kullgren, Landstingsarkivet, som deltagit aktivt i Samordningsgruppen i många år gick i pension och avtackades i april.

Vid det gemensamma Luciafirandet i december hade Arkivcentrums skönsjungande kör *Vox Archivum* premiär och framförde en handfull lucia- och jullåtar. Annika Eriksson och Anna Melander var Föreningsarkivets bidrag till kören. Ett trevligt initiativ och bra för sammanhållningen personalen emellan. Delar av inslaget finns att se och avlyssna på Värmlandsarkivs facebookside.

Inom Arkivcentrumsamarbetet finns en särskild grupp för *forskarservicefrågor och expeditionstjänst*. Gruppen är viktig för kvalitetsfrågorna och övervakar att den gemensamma forskarservicen håller jämn och god standard. Man sammanträder fyra-fem gånger om året och diskuterar nyheter och förbättringar. Gruppen har en viktig roll då det gäller att identifiera behovet av kompetensutveckling och se till att gemensamma utbildningar blir av. Under 2013 genomfördes ett par utbildningstillfällen med offentlighets- och sekretessfrågor samt personuppgiftslagens bestämmelser i fokus. I början av året väcktes det liv i arbetsgruppen *Visit AC*, som ska inrikta sig på Arkivcentrum som besöksmiljö. Vi ser fram emot en del insatser för att göra huset mera tilltalande i början av 2014. Inte minst skyltningen bör uppdateras efter namnbyten och annat.

#### 15-årsjubileum i Arkivcentrum Värmland

Den 19 september firades 15-årsjubileum i Arkivcentrum Värmland. Arkivcentrums parter arrangerade firandet tillsammans med Värmlands Släktforskarförening. Det trevliga programmet innehöll en handfull föredrag, visning av bokbinderiet, extra släktforskarhjälp i forskarsalen m m. Inledningsvis pratade f d arkivchef Lena Fjellborg, Karlstads kommun, Lena Halvarsson, Värmlandsarkiv och arkivchef Berith Sande minnen från etableringen i det gamla Seminariet och erfarenheter av samarbetet under åren. Många anslöt under de fyra timmar programmet pågick och Edbergssalen var fullsatt under alla föredragen. Minst 200 personer hade kommit för att delta. Släktforskarföreningen bjöd på kvällsfika i Almquistsalen efter den sista programpunkten. Det blev en stunds trevlig samvaro med minnen och glada skratt, eftersom veteraner från inflyttningsskedet och de första åren i Arkivcentrum hade mött upp. Det blev verkligen en lyckad jubileumsdag!

#### **Arkivdepå i Zakrisdal**

Föreningsarkivet slutförvarar arkiven i bergmagasin i f d Ammunitionsfabrikens lokaler i stadsdelen Zakrisdal. Tre av de samverkande arkiven disponerar utrymmen i de ombyggda berggrummen nämligen Karlstads kommunarkiv, Värmlandsarkiv och Föreningsarkivet. Föreningsarkivet förfogar över närmare 3 000 hyllmeter varav drygt 2 500 hyllmeter är fyllda med arkivmaterial. Arkivet har inte personal stationerad i berget, men varje vecka görs arbetspass i depån. Det innebär ofta att hämta fram handlingar till forskare som sedan studerar dessa i Arkivcentrums forskarsal. Vidare ska nya arkiv som detaljförtecknats få sin slutplacering i bergmagasinet. Sedan några år finns en uppvärmd friggebod i berget som kan utnyttjas av personal från alla tre arkiven om man behöver arbeta längre perioder under jord. Där finns också möjlighet att ta emot besökare om ex en organisation vill se större kvantiteter av sina inlämnade arkiv. Då slipper man frakta alltför mycket till Arkivcentrum, vilket är både praktiskt och miljövänligt. Transporterna mellan slutarkivet i Zakrisdal och Arkivcentrum sköts i huvudsak av Värmlandsarkiv.

För ett par år sedan aktualiserades frågan om utbyggnad i Zakrisdal. Ännu har inte någon tidpunkt för expansionen fastställts, men depåerna i berget börjar bli ganska fullpackade med arkiv. Inte minst är det en viktig utvecklingsfråga för Föreningsarkivet - att det verkligen finns hyllutrymme att erbjuda våra föreningar/kunder.

Sedan 2007 har arkiven deltagit i en uppskattad aktivitet kallad "Upptäck Karlstad". Under sommarmånaderna erbjuds i samverkan med Karlstads Kultur- och fritidsförvaltning

Öppet hus på spännande och lite udda platser i kommunen. 12 juni var det dags för årets visning av bergdepåerna i Zakrisdal. Berith Sande deltog från Föreningsarkivet och c a dussinet intresserade mötte upp. Visningen görs tillsammans med Kommunarkivet i Karlstad och Värmlandsarkiv.

### Övrig samverkan samt styrelserepresentation

Föreningsarkivet i Värmland deltar aktivt i olika sammanslutningar m m. Här följer en redovisning:

- Föreningsarkivet är representerat i *Föreningen Värmlandsarkivs* styrelse genom att arkivchefen har en suppleantplats.
- Föreningsarkivet är medlem i *Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)*, intresseorganisation för folkrörelse/föreningsarkiv och riksorganisationer inom ideella sektorn. Arkivchefen är sammankallande i Madli Kurdves Minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete som tillhör förbundet organisatoriskt.
- Föreningsarkivet är medlem i *Föreningen Bergslagsarkiv*, som ger ut tidskriften *Bergslagshistoria* samt anordnar seminarier och studieresor med anknytning till Bergslagsområdet. Arkivchefen är styrelseledamot.  
Den 30 maj arrangerades Bergslagsarkivs årsmöte i kombination med traditionella studiebesök. Föreningsarkivet ansvarade för planering och programläggning. Ett 60-tal deltagare kom till Filipstad och besökte Bergsskolan med den unika mineralsamlingen, Bergmästargården, Kjortelgården och Barilla (tidigare Wasabröd). Filipstads-Tidningen skrev en trevlig artikel om Bergslagsarkivs besök och gav på så vis föreningen lite reklam.
- *Nätverket Karlstadshistorikerna* ska stimulera forskning och utgivning om 1900-talets Karlstad. Nätverket leds av initiativtagaren, f kulturchefen Kjell Fredriksson och i övrigt ingår arkiv, bibliotek, museum, universitetet, länsstyrelsen, hembygdsintressen m fl i nätverket. Arkivchefen deltar i mötesverksamheten. Den 13 april var nätverket medarrangör då Karlstad-dagen anordnades på Värmlands museum.
- Arkivarie Åsa Vålvik ingår i redaktionsgruppen för Värmlands Släktforskarförenings tidskrift *VärmlandsAnor* som Arkivcentrums kontaktperson. I decembernumret, som var jubileumsnummer, infördes två artiklar om källmaterial som finns i Föreningsarkivet och som borde kunna nyttjas flitigare än idag av släktforskarna.
- Föreningsarkivet är medlem i *Föreningen Värmlandslitteratur*, *Värmlands Hembygdsförbund* och en av stiftarna av *Föreningen Värmländsk Kultur*.

## Ekonomi

### Allmänt

Föreningsarkivet finansierar verksamheten genom medlemsavgifter, serviceavgifter, leveransavgifter, inkomster från viss undervisning och offentliga medel. Karlstads kommun, Region Värmland och Kulturrådet är de största bidragsgivarna. Dessutom svarar Region Värmland och Karlstads kommun för arkivets andel av hyran i Arkivcentrum Värmland enligt en överenskommen fördelning.

Under 2013 har sju kommuner förutom värdkommunen Karlstad beviljat arkivet ekonomiskt stöd på sammanlagt 48 450 kronor. Styrelsen har under flera år diskuterat hur man ska förmå samtliga Värmlandskommuner att bidra till arkivets verksamhet. Eftersom bidragsgivningen från de parter som nämns i första stycket i stort sett varit oförändrad under flera år har frågan blivit alltmer angelägen. Mot slutet av året gjorde styrelseledamoten Per Brunström och arkivchefen en miniutredning hur kommunernas ekonomiska insats skulle kunna utformas. Att arkivet kunde motivera bidragsgivning enligt en modell som skulle godkännas av samtliga. Arkivarie Åsa Vålvik fick samtidigt uppdraget att färdigställa ett detaljerat underlag med de nära 7 000 arkiven fördelade kommunvis. Det var viktigt att visa i vilken omfattning organisationer betalar för arkivmaterialet och i vilken omfattning arkiven är "herrelösa". Den slutliga sammanställningen inrymmer också uppgifter om organisationer på distriktsnivå. Modellen för debitering av kommunala avgifter presenteras för ledande kommunpolitiker i början av 2014 och arkivet hoppas

mycket av den här insatsen.

Intäkterna från organisationslivet har ökat i betydelse under 2000-talet. Det är naturligt eftersom det offentliga stödet stagnerat eller i vissa fall t o m minskat under samma period. Under 2013 höjdes både medlemsavgifterna och serviceavgiften. Höjningarna har varit blygsamma under de senaste 10 åren och dessutom har arkivet haft ett par riktigt tuffa år ekonomiskt. Intäkterna från organisationshåll uppgick till 582 155 kronor under 2013 och utgjorde drygt 28 procent av de totala intäkterna. Det är helt rimligt att arkivet får betalt för sina tjänster att ge professionell service och erbjuda säker arkivhantering.

### **Bokslut för 2013**

Resultat- och balansrapporten för år 2013 finns som **bilaga 2**.

Under 2013 kom Föreningsarkivet med i den s k Samverkansmodellen. Det innebär att det statliga verksamhetsbidraget numera kanaliseras via Region Värmland. Tyvärr fick systemskiftet ingen effekt på den ekonomiska verksamheten under det första året. Statsbidraget förblev oförändrat 294 000 kronor. Även bidragen från Regionen och från Karlstads kommun låg kvar på samma nivå som under 2012. För att öka intäkterna och parera att 2013 skulle bli ytterligare ett katastrofår ekonomiskt blev det aktuellt med avgiftsjusteringar. I maj beslutade årsmötet att höja medlemsavgifterna för 2013 och även öka serviceavgiften för medlemmar och kunder. Det fick till resultat att intäkterna från organisationshåll blev 68 643 kronor högre än året innan.

Arkivets kostnader ökade synbarligen gentemot föregående år. Det kan huvudsakligen förklaras med att 500 000 kronor, d v s hela hyran för Föreningsarkivets lokaler i Arkivcentrum, passerar genom rörelsen fr o m räkenskapsåret 2013. Genom att ytterligare en tjänst dragits in under 2013 är personalkostnaderna i stort sett oförändrade gentemot föregående år. Resultatet ligger bara ett par hundralappar högre än året innan, även om avtalsenliga löneökningar förekommit. Personalinskränkningarna som påbörjades våren 2011 har således gett resultat. Driftskostnaderna i övrigt har i likhet med tidigare år hållits på ett minimum. Det enda som skiljer ut sig i detta avseende är kostnaderna för telefonin. Genom förändrad telefoni och anslutning till den s k Värmlandstelefonin fr o m februari 2013 visade sig telekostnaden bli oacceptabelt hög. Styrelsen kommer att se över telefonlösningen under 2014 för att om möjligt pressa kostnaden.

I samband med bokslutsarbetet har kundfordringar på 2 210 kronor skrivits av och 80 000 av reserverade medel tillförts årets rörelse. Efter ett målmedvetet arbete har styrelsen fått bättre kontroll över ekonomin och årets resultat är ett överskott på 31 142,29 kronor. Det negativa kapitalet i balansräkningen har därmed kunnat halveras. Vid utgången av 2014 räknar styrelsen med att kunna ha ett positivt kapital. Det borde vara möjligt efter den särskilda insats arkivet genomförde i början av 2014 för att få ekonomiskt stöd från samtliga Värmlandkommuner. Styrelsen föreslår att årets överskott föres i ny räkning.

### **Personal**

Under 2013 har följande personer varit anställda i Föreningsarkivet i Värmland:

*EwaHelena Adelwäpen Karlsson*, ekonomi/arkivassistent, 40 % tjänst, t o m 15 september

*Annika Eriksson*, arkivarie, heltidsanställd

*Monica Gustafsson*, ekonomiassistent, timanställd för bokföringsarbete

*Berith Sande*, arkivchef, heltidsanställd

*Åsa Vålvik*, arkivarie, heltidsanställd

I mitten av mars nödgades arkivstyrelsen säga upp EwaHelena AdelwäpenKarlsson efter 11 års tjänstgöring. En översyn av personalorganisationen hade blivit nödvändig inte minst mot bakgrund av det katastrofala ekonomiska läget. EwaHelena slutförde processen kring debiteringen av serviceavgifter som timanställd innan personalen firade av henne i december. Att förlora ytterligare en medarbetare har förstås inneburit att vissa

arbetsuppgifter fördelats mellan kvarvarande personal. Inte minst har Åsa Vålvik haft viktiga ekonomirelaterade arbetsuppgifter på sin lott. Att sköta lönehanteringen, utbetalningar och vara spindeln i nätet för korrekta uppgifter kring bestånd, kundregister och allt som innebär kontroll av samlingarna. Annika Eriksson har genom detta blivit den röst som allmänheten oftast träffar på när de vänder sig till arkivet med alla upptänkliga frågeställningar per telefon. Det krävs organisation för att alla arbetsuppgifter internt ska hinnas med. Alla har enligt styrelsens sätt att se hanterat detta på ett utomordentligt sätt.

Den 1 januari började Annika Eriksson tjänstgöra i Arkivcentrums gemensamma forskarexpedition/ forskarservice.

Den 6 november påbörjade Anna Melander sin kulturvetarpraktik på Föreningsarkivet. Praktiken pågick några veckor in på 2014. Under sin period i arkivet gjorde Anna en utställning om politiska organisationer (inför supervalåret 2014), kompletterade databasen över fanor och standar och förtecknade ett arkiv på egen hand. Vidare fick Anna pröva på att handlägga ärenden, gå bredvid i expeditionstjänstgöringen, ta emot arkivleveranser m m. Hon dokumenterade sina erfarenheter från praktikperioden i en fyllig rapport som arkivet fick ta del av.

#### **Kompetensutveckling och personalvårdande insatser under 2013:**

<i>Information och två utbildningstillfällen vid övergång till ny telefoni med Region Värmland och Värmlandsarkiv (januari-mars)</i>	Hela personalen
<i>Internutbildning i Offentlighets- och sekretessfrågor samt Person- Uppgiftslagen PUL (två tillfällen i mars resp juni)</i>	Hela personalen
<i>Brandskyddsutbildning (augusti)</i>	Hela personalen
<i>Kulturfrukostar på Värmlands museum vid ett par tillfällen</i>	Flera ur personalen utspritt över året
<i>Bergslagsarkivs årsmöte med studiebesök på Bergsskolan, Bergmästargården, Kjortelgården och Barilla (Wasabröd) (maj)</i>	Hela personalen

#### **Depåverksamhet**

Översiktlig statistik över arkivets depåverksamhet under 2013 presenteras i **bilaga 3**.

#### **Leveranser**

Under 2013 mottog Föreningsarkivet 101 arkivleveranser, som innehöll 170 olika arkivbildare och omfattade drygt 88 hyllmeter handlingar. Inflödet av leveranser ligger och pendlar kring hundratalet varje år, vilket innebär att hyllutrymmena fylls på i rätt snabb takt. Med en så pass hög leveransintensitet kan arbetet med detaljregistrering av arkiven inte hålla jämna steg. I statistikbilagan (bilaga 3) framgår att förteckningsarbete ändå bedrivits i 159 olika arkivbildare, vilket är glädjande sett mot bakgrund av att personalstyrkan minskats under året. Vid höstens kvantifiering av samtliga arkiv visade det sig att av totalt 6 749 arkivbildare finns detaljförteckningar över 5 527, d v s 82 procent. Det får anses vara helt acceptabelt, särskilt som alla arkivleveranser får en grovgenomgång för att kunna vara sökbara till dess detaljförteckningsinsatsen kan utföras. Det är viktigt att nämna att organisationer som vill prioriteras i förteckningsarbetet har möjligheter att betala för detta. Sådana intäkter kan möjliggöra för Föreningsarkivet att engagera arkivutbildad personal som extrahjälp, exempelvis arkivstudenter som på så sätt får in en fot i branschen.

För att illustrera bredden på arkivmaterialet som lämnas till Föreningsarkivet ges följande exempel på arkiv som levererats under 2013:

<i>Musikkårerna i Edsvalla, Nor och Vålberg</i>	<i>Musikmetropolen Hagfors</i>
<i>Värmlands Kennelklubb</i>	<i>Intervju med Wilhelm Gustafsson ang</i>
<i>Svenska Frälsningsarmén i Karlstad och i Kr-hamn</i>	<i>bildandet av SSU i Kristinehamn 1924</i>
<i>Konstföreningen i Ulvsbytrakten (KRUT)</i>	<i>Nordmarkens Hem och Samhälle, Årjäng</i>



*Säffle-kommittén mot tuberkulos  
Värmländska Provinsiallogen (Frimurarorden)  
Fallängens Odlarklubb, Karlstad  
Black Eagles MC, Karlstad  
Västerstrands Allmänna Idrottsklubb (VAIK), K-d*

*Älgå-Arvika Miljövårdsgrupp  
Vidöns IK, Hammarö  
Kinesiskt pass för missionären Nancy  
Rydén, Väse från 1919*

### **Registrerings- och förteckningsarbetet**

Under 2013 har Åsa Vålvik arbetat träget med detaljregistrering av arkiv från ungdomsorganisationen *Unga Örnar*. Förutom det omfattande distriktsarkivet har hela 31 lokala föreningar och kretsar från hela länet förtecknats och blivit tillgängliga för forskare. *Hagfors Alpina* klubb, hittills den enda slalomklubben i arkivets samlingar samt *Sportklubben Sifhälla, Säffle* (huvudstyrelsen samt 7 sektioner) finns nu till förfogande för intresserade idrottsforskare.

Arkivet förvarar mängder med fackligt material. Ändå är det värt att nämna att Annika Eriksson detaljförtecknat *Värmlands och Karlstads Polisföreningar* samt *Karlstads Konstapel-förening* och *Karlstads Polisbefälsförening*. Numera finns alltså arkiven från en yrkeskategori vars fackliga engagemang inte kunnat studeras tidigare tillgängliga för forskning. Försvarets Civila tjänstemannaförbunds avd 114 vid Ammunitionsfabriken i Zakrisdal, d v s en facklig organisation som var verksam på arbetsplatsen där arkivet har sitt slutarkiv, detaljförtecknades under året.

Arkivstudenter från Karlstads universitet förtecknade följande arkiv som slutuppgift under våren: *Sv Livräddningssällskapet i Värmland, Våra gårdar Värmlands distrikt* samt 17 arkiv från *Centerpartiorganisationer i Sunne kommun*. Vår kulturvetarpraktikant övade förteckningsarbete i *Villaföreningen Kronoparken 4 A* arkiv. Samtliga nämnda arkiv skrevs dessutom in i databasen Visual arkiv som del av studenternas uppgifter.

Nyförtecknade arkiv skrivs löpande in i databasen Visual Arkiv och databasens sökfunktioner tar fram detaljinformation väldigt snabbt. Det underlättar för personalen vid handläggning av ärenden och naturligtvis också för användare generellt. Sammanlagt är 248 arkivförteckningar inskrivna i databasen Visual Arkiv. Bland dessa finns några av våra mest använda och omfattande arkiv som Hushållningssällskapet i Värmland, skriftställaren Linus Brodins samling och Karlstads Stifts- och Läroverksbiblioteks handskriftssamling.

I början av april återlämnade Radio Värmland de hundratals band man lånat för digitalisering. Det är ett projekt som drivits av Sveriges Radio på centralt håll. Digitala kopior underlättar naturligtvis om man vill sända program från lokalradiotiden i Värmland, d v s perioden 1977-1987.

Föreningsarkivet har inte personal på plats i arkivdepån i Zakrisdal dagligen. Personalen besöker emellertid arkivdepån varje vecka för att plocka fram arkiv som ska användas i Arkivcentrums forskarsal eller som behövs för handläggning av ärenden. I samband med dessa besök ställs nyförtecknade arkiv på plats i depån och registerförs. Arkivets hyllutrymmen i bergdepån krymper betänkligt, eftersom leveranserna av föreningsarkiv är så pass omfattande. Därför har arkivet stora förväntningar på den utbyggnadsetapp som planeras i Zakrisdal och beräknas genomförd inom ett par år.

## **Information, forskarservice**

### **Forskarservice allmänt**

Som nämnts i ovanstående text samverkar Föreningsarkivet i Värmland med Värmlandsarkiv (som har landsarkivfunktion för länet), Karlstads kommunarkiv och Landstingsarkivet. Det innebär samverkan om forskarservice, utåtriktade aktiviteter, marknadsföring av arkivbestånden, viss kursverksamhet och ibland även

projektverksamhet. Arkivcentrums forskarexpedition och forskarsal är öppen 36 timmar måndag-fredag och tjänstgöringen i forskarexpeditionen sker enligt en överenskommen fördelning. Föreningsarkivets del i expeditionsbemanningen är en heldag i veckan samt ett kvällspass per månad. Även Värmlands Släktforskarförening tar aktiv del genom att ha en jourhavande på plats varje torsdag kl 16-19. I den gemensamma forskarexpeditionen finns tillgång till tusentals arkivförteckningar för både offentliga och enskilda verksamheter (digitala resp i pappersform) samt ett antal digitala (hjälp)register och databaser. Släktforskningsintresserade besökare tar del av merparten av sina källor digitalt (folkbokföring, domstolshandlingar etc) via datorerna i forskarsalen. När det gäller föreningsarkiven är dessa i regel tillgängliga i original, eftersom resurserna för mera omfattande digitalisering saknas. Det samma gäller för även andra typer av enskilda arkiv ex företagsarkiv och personarkiv, kommunala och landstingskommunala materialgrupper.

Den särskilda expeditiongruppen i Arkivcentrum hanterar frågor med koppling till forskarservice, kompetensutveckling, rutiner och god kvalitet i servicen till allmänheten. Värmlandsarkiv sammankallar gruppen minst fyra gånger per år och ansvarar för schemalagningen av expeditionspassen. Arkivarie Åsa Vålvik är Föreningsarkivets representant i gruppen. Att anordna gemensam kompetensutveckling för personal som tjänstgör i forskarexpeditionen har under årens lopp alltid prioriterats inom samverkan i Arkivcentrum. Förslag på internutbildningar kommer ofta från expeditiongruppen som har god överblick över behovet.

Under 2013 har 4 092 besökare registrerat sig i Arkivcentrums besökslogg, vilket är något lägre än 2012. Det är en generell trend i arkivsverige att de fysiska besöken i forskarsalarna minskar. I likhet med föregående år har en mängd skolklasser kommit till Arkivcentrum för att få en första inblick i hur man forskar i arkiv. Värmlandsarkiv har registrerat 53 grupper under året med drygt 3 300 deltagare. Inte minst friskolorna i Karlstad utnyttjar möjligheten att göra forskningsuppgifter i våra spännande arkiv. Den arkivpedagogiska verksamheten växer allteftersom och det är helt i linje med kulturpolitiska mål, dvs att barn och ungdom ska få del av kulturarvet. Föreningsarkivet har under 2013 gått in i ett fastare samarbete med Värmlandsarkiv kring skolverksamheten.

### **Föreningsarkiven och forskningen 2013**

Föreningsarkiven skildrar hur vanligt folk gått samman för att lösa mängder av angelägna frågor i lokalsamhället. Intresset att använda föreningsarkiven är glädjande stort bland universitetsforskare, uppsatsskrivande studenter och grävintresserade hobbyforskare. I vissa fall har man övergripande regionala/lokala problemställningar, men mera avgränsade, specifika frågeställningar är också vanliga. Genom forskarservicesamarbetet i Arkivcentrum Värmland är möjligheterna att sätta in föreningsarkiven i ett större sammanhang väldigt goda. Alltför upptäcker värdet av att nyttja de rikhaltiga föreningshandlingarna jämsides med offentliga källor, företagsarkiv och annat. Att föreningsarkiven används flitigt framgår tydligt i statistikbilagan (bilaga 3).

Under 2013 togs 830 *volym* fram för forskares räkning och 83 *volym* lånades ut externt. Det är återigen en rejäl ökning jämfört med åren 2011 och 2012. Det kan förefalla lite märkligt eftersom besökstalet i vår forskarsal samtidigt gått ner. Antalet historiestudenter har varit högt, gymnasieelever har använt föreningsarkiv i högre grad än tidigare och även satsningen på att intressera släktforskarna för föreningsarkiven har gett effekt. Vidare har flera grupper som jobbar med organisations-/lokalhistoria varit flitiga. Personalen har tagit emot och handlagt 308 *forskarförfrågningar* och andra ärenden som innebär sökningar i arkivmaterialet under 2013. Det rör sig allt oftare om förfrågningar via e-post. Ärendena varierar, men kan ibland vara relativt enkla att klara av. Självklart förekommer också betydligt mera komplexa frågeställningar som tar mer tid att handlägga. Förfrågningarna är definitivt en indikator på att arkivet behövs och fyller en viktig funktion.

Föreningsarkivet vill gärna inspirera akademiska forskare att upptäcka föreningsarkiven. Därför samarbetar arkivet med övriga arkiv i centrumsamarbetet och historikerna vid Karlstads universitet för att intressera uppsatsskrivande studenter att använda källmaterial. Som brukligt anordnade arkiven gemensam studentmessa den 24 januari 2013. Ett drygt 30-tal studenter som stod i begrepp att välja ämne för B-uppsats deltog. Arkivchefen inledde med allmän orientering om arkiv och arkivsektorn i stort och därefter gruppindelades studenterna och cirkulerade mellan olika stationer. Föreningsarkivet presenterade sina samlingar på en av dessa. Annika Eriksson och Åsa Vålvik informerade om arkivbestånden, visade detaljförteckningar och intresseväckande originalhandlingar.

Historiedoktoranden Ramona Ivener som kartlägger utbildningsfrågor i Lesjöfors/Filipstad har varit mycket aktiv och använt mycket material under året. Hennes disputation är planerad till 2014. Även doktoranden Anders Forsell har flitigt använt olika föreningsarkiv i sin forskning om liberalerna i länet. Det är fantastiskt värdefullt att flera doktorander vid Karlstads universitet skriver med utgångspunkt från föreningsarkiven. Det gäller även Terese Broman som fokuserar på Hushållningssällskapet i Värmland i sina doktorandstudier.

I januari hände något exceptionellt. Musikforskaren m m Pelle Rääf, Axvall tog del av en notbok från Väse härads skarpskyttekår, ett av de arkiv som Väse hembygdsförening lämnat till förvaring. Arkivchefen hade i samband med artikelskrivande för hembygdsskriften "Väseräven" upptäckt en specialkomponerad marsch för Väse skarpskyttar. Denna "Väse härads skarpskyttekårs marsch" spelade Pelle Rääf på blockflöjt, omringad av den uppskattande arkivpersonalen. I mars återvände forskaren med en komplett lista över de 79 musikstycken som finns i notboken. En kopia lämnades till Föreningsarkivet för att lägga med Skarpskyttekårens arkiv och ett exemplar sände han till Musikmuseet i Stockholm. En verklig eldsjälsgärning.

I förra verksamhetsberättelsen omnämndes studiegruppen från Kils kommun under Bo Johanssons ledning som dokumenterar centerorganisationernas historia i hela kommunen. Under 2013 har man fortsatt att träffas i Arkivcentrum med jämna mellanrum. Målet är att publicera resultatet. Men under 2013 har den flitige Bo Johansson lett ytterligare en grupp som studerat arkivet från Gårdsjö Lantbruksskola i Gillberga. En tidig föregångare till skolan på Varpnäs gård och nuvarande lantbruksutbildningen på Lillerud.

Inspirerad av en artikel av Jon Räftegård, Karlstads kommunarkiv, om första kvinnan i Karlstads Stadsfullmäktige, Anna Ljungkvist, kom en ättling resande till Föreningsarkivet för att fördjupa kunskaperna om sin mormor. Anna Ljungkvist var mycket aktiv i föreningslivet och personalen kunde plocka fram arkiv från Föreningen för Kvinnans politiska rösträtt, KFUK i Karlstad, Folkskollärarinnornas förening och Vita Bandet. Ett riktigt skolexempel på hur personer avsätter spår i föreningarnas handlingar.

I juni anlände en forskare som ägnade sig åt att ta fram Alectas historia (tidigare Svenska Personal-Pensionskassan SPP). I den gamla Brukstjänstemannaföreningen i Munkfors fanns ledtrådar som var värdefulla. Arvikapolitikern och prästmannen Harald Halléns arkiv nyttjas ofta av mera långväga forskare och så har även skett under 2013.

Johnny Jonsson ägnade mycket tid åt Orienteringsklubben OK Tyr i Karlstad under året. OK Tyr blev glädjande nog också medlemmar i arkivet.

Journalisten Gunvor Nyman fortsatte sitt detektivarbete med att kartlägga VF-medarbetaren August Anderssons liv och leverne i början av förra seklet. Hennes föredrag om "mannen som överlevde Titanic" under Arkivens Dag 2012 väckte intresse att veta mer. Gunvor forskar även i det mindre kända Kvastpartiet i Karlstad och det är studier som kommer att fortsätta under nästa år.

### *Föreningsarkiven och släktforskarna*

Det värdefulla samarbetet mellan Föreningsarkivet, Värmlands Släktforskarförening och de lokala släktforskargrupperna i länet har fortsatt under 2013. Följande aktiviteter förtjänar att nämnas:

Den 16 mars fanns Åsa Vålvik på plats då Släktforskarföreningen anordnade *Släktforskningens Dag* i Arkivcentrum. "Soldaten i slakten" var temat, så det passade bra att förevisa vad föreningsarkivet kan erbjuda med militär anknytning.

Den 18 april fanns arkivchefen med vid en träff med släktforskarföreningens lokalgrupper. Mötet hölls i Arkivcentrum och bl a diskuterades gruppernas programverksamhet under hösten 2013.

Efter diskussioner med släktforskarföreningens programgrupp kunde arkivchefen få klartecken om samverkan vid Arkivcentrums 15-årsjubileum den 19 september. Jubileet genomfördes med gott stöd från släktforskarna bl a marknadsföringen av arrangemanget och gott kvällsfika.

Vid Arkivens Dag i Årjäng den 9 november hade arkiven god hjälp av släktforskarna både på länsnivån och lokalt i Årjängstrakten. Man medverkade programmässigt men tipsade också om kontakter m m.

Eftersom Värmlands Släktforskarförening bildades 1983 var det dags för 30-årsjubileum 2013. Därför satsade man på att ge ut ett extra innehållsrikt nummer av den egna tidskriften *VärmlandsAnor* som nummer 4/2013. Föreningsarkivet fick möjlighet att publicera två artiklar. I den ena illustrerar arkivchefen föreningsarkivets potential för släktforskare med exempel ur personarkiv och specialsamlingar. I den andra beskriver Åsa Vålvik Hushållningssällskapets innehållsrika arkiv. Eftersom upplagan var större än vanligt kommer just detta nummer att spridas till fler släktforskningsintresserade än vanligt.

## **Externa kontakter, arrangemang, kursverksamhet m m**

### **Arkivens Dag**

"Upptäck glömda skatter i din hembygd" var temat på årets arkivdag i Årjängs bibliotek. Föreningsarkivet och Värmlandsarkiv hade förberett aktiviteten genom att träffa representanter för kultur/fritid, biblioteket och kommunarkivet på plats i Årjäng. Vi fick bra gensvar och man utsträckte bibliotekets öppethållande med 2 timmar den aktuella lördagen. Ca 350 personer sökte sig till biblioteket den 9 november och kunde ta del av ett fullspäckat program med sju trevliga föredrag och fina utställningar. I Årjängsbördige Olof Anderssons inlägg var lokalhistorisk forskning i fokus liksom i Staffan Svankvists föredrag om det kända Centrumhuset. Huset började som föreningslokal och kom senare att inrymma bl a Klaras kända konditori. Under rubriken "Föreningsarkiv är roligt" presenterades traktens föreningsliv. Föredraget inramades av intervjuutttar och annat trevligt material. Föreningsarkivet hade skapat en pärm med skannade föreningshandlingar för var och en av socknarna/församlingarna i kommunen. Pärmarna kan "återanvändas" och utökas allteftersom. Föreningsarkivet ser det som förberedelser inför det inventeringsarbete som planeras i Årjängs kommun i samverkan med Föreningen Värmlandsarkiv. Genom Arkivens Dag-arrangemanget har arkiven inlett kontakterna och börjat bygga upp kunskap. Släktforskarföreningen deltog och hjälpte släktforskningsintresserade till rätta. Landstingsarkivets utställningsskärmar om vård etc i Årjängstrakten blev mycket uppskattade liksom kommunarkivariens presentation av intressanta källor i de kommunala arkiven. Sammantaget blev årets Arkivens Dag mycket lyckad. Dessutom ett bra exempel på vad vi i Arkivcentrum kan åstadkomma gemensamt och tillsammans med lokala samverkanspartner då vi sätter en trakt i fokus.

### **Arkiv i Skolan**

I februari tog Värmlandsarkiv och Föreningsarkivet emot 4 grupper med ca 70 elever från Vivamus friskola i Karlstad. Annika Eriksson, Föreningsarkivet, uppträdde som mor Annika i gammaldags kläder i en miljö med äldre prägel och omgiven av gamla prylar. Eleverna fick ställa frågor om prylarna och om hur det var förr i tiden och Annika hade även något

exempel ur arkiven med. I mars var det dags för "historisk vandring på stan" under ledning av arkivpedagogen Olle Nilsson, Värmlandsarkiv. Man gav en tidsbild från beredskapstiden med Annika Eriksson som Röda Korssyster sysselsatt med att hjälpa norska flyktingar vidare mot Sörmland. Dramatiseringen genomfördes vid tre tillfällen och vid en av vandringarna medföljde Nya Wermlands Tidningen, vilket resulterade i ett reportage publicerat den 14 mars. 17-18 juni kom ett 40-tal lärare till Arkivcentrum för att bekanta sig med arkiven och hur man kan jobba med arkivmaterial i undervisningen. Arkivchefen svarade för en station med temat föreningsliv. Lärarna blev mycket intresserade av de exempel som valts ut som bl a skildrade barns situation. Lärardagarna skedde i samarbete med Värmlandsarkiv och Mediecenter i länet. I slutet av året söktes medel hos Region Värmland för att genomföra en tidsresa med skolelever i Mariebergsskogen. Värmlandsarkiv blir projektägare i samverkan med hemslöjdskonsulenten och Föreningsarkivet.

### Övriga externa kontakter och arrangemang

I likhet med tidigare år har föreningsarkivet deltagit i flera arrangemang och haft externa kontakter i olika sammanhang. Här följer en kronologisk redovisning av dessa.

- Nätverksträffar med de enskilda arkiven i Värmland, Dalarna, Örebro, Sörmland och Västmanland i februari, juni, september och november för att samarbeta om i första hand projekt/projektansökningar, men också andra frågor som ex gemensam marknadsföring. Under resans gång inriktades träffarna på bildandet av en ideell förening med arkiven som medlemmar. Allt för att underlätta gemensamma ansökningar. Formalisering sker enligt planerna i början av 2014.
- 12 mars hölls en träff på Region Värmland med kommunernas kulturchefer och representanter för institutionerna som återfinns i den s k Samverkansmodellen. Arkivchefen deltog.
- 14 mars tog arkivchefen emot en dokumentationsgrupp på 15 personer från Visnums Kils hembygdsförening under ledning av Caspar Jonsson. Gruppen fick ta del av intressant föreningsmaterial från trakten och flera upptäckte sig själva som deltagare i ungdomsföreningar etc. En kväll då man känner att arkivet verkligen kommer till nytta för vanligt folk.
- 13 april deltog Föreningsarkivet i Karlstad-dagen på Värmlands museum. Många utställare fanns på plats och en rad intressanta föredrag som samlade ungefär 250 åhörare. Besöks-siffran för hela dagen var naturligtvis mycket högre.
- 26 april informerade arkivchefen om föreningslivet i norra Väse (bl a Allmänningen) i Ölmhults Bygdegård med drygt 50-talet åhörare. Föredraget inspirerade folk i trakten till forskning i föreningsarkiven från trakten efteråt. Man arbetade nämligen med en bygdebok om den norra delen av Väse och det visade sig att det fanns lämpligt stoff i Föreningsarkivet. Föredraget blev upptakten till positiva kontakter under hela året.
- 1 juni invigdes Brigadmuseum vid Sandbäcken, en del av Sveriges försvarsmuseer. Museet skildrar efterkrigstiden och kalla krigets tid. Eftersom Föreningsarkivet samverkat med den projektgrupp som arbetat med museet blev arkivchefen inbjuden. En bokgåva överlämnades till Brigadmuseums bibliotek. Invigningen blev väldigt lyckad med fint väder, ärtsoppa från kokvagn och mycket intressant guidning av särskilt kunniga som jobbat på regementena I 2 i Karlstad och A 9 i Kristinehamn.
- 29 augusti och 18 september deltog arkivchefen vid informationstillfällen om EU-medel, Interregmedel och om Allmänna Arvsfondens medel.
- 19 september informerade Annika Eriksson en släktforskargrupp på 8 personer under ledning av Hans Olsson, Värmlands Släktforskarförening.
- 30 september kom styrelsen i Kristinehamns Idrottshistoriska Förening till Arkivcentrum och förevisades intressant lokalt idrottsmaterial från Kristinehamn m o. Gruppen på 8 personer togs om hand av arkivchefen.
- Även den 10 oktober gick i idrottshistoriens tecken då Föreningsarkivet och Värmlands Idrottshistoriska Sällskap anordnade arkivcafé i Arkivcentrum. 25 deltagare fick se Massa Lind i aktion (bild), vara med om att packa upp OK Bjurs innehållsrika ryggsäck, höra Pampen Borgström på band och se olika osannolika idrottsresultat m m. Deltagarna hade också en del att berätta. Sittningen avslutades med en visning av roliga idrottsarkiv och idrottsprylar i Föreningsarkivets utställning på plan 4. Agne Andersson och Harald Bengtsson från VIS kunde tillsammans med Berith Sande och Annika Eriksson konstatera att

det blivit ett genomtrevligt café. Ett par cafédeltagare återkom efteråt med forskarfrågor eller för att lämna in arkiv.

- 15 oktober deltog Annika Eriksson i Region Värmlands manifestation "Kulturparlamentet".
- 15-16 oktober deltog arkivchefen i en träff på Riksarkivet. Alla arkiv i landet som hanterar enskilda arkiv hade kallats. Syftet med träffen var att informera om aktuella frågor och dessutom presentera Riksarkivets (och landsarkivens) policy för insamling och hantering av enskilda arkiv.
- 24 oktober träffade v ordf Åse Gustafsson och arkivchefen landshövding Kenneth Johansson och Ingrid Tilly, arkivansvarig på Länsstyrelsen. Samtalet kom i stort att handla om arkivstrukturen i länet och huruvida det finns medel som Föreningsarkivet kan söka inom landshövdingens ansvarsområde. Träffen resulterade i en önskan från Landshövdingens sida att göra ett svarsbesök i Arkivcentrum för att bekanta sig med institutionen och bli se hur Länsstyrelsens arkiv förvaras.
- 30 oktober var det förhandsvisning av "Det var på Sandgrund vi mötte varandra", minnesboken om Restaurang Sandgrund med Gunvor Nyman som skribent och Anita Stjernlöf-Lund som grafisk formgivare. Släppet försiggick i Restaurangköket på Sandgrund, som numera är konstnären Lars Lerins museum. En handfull "kändisar" från dansbandseran fanns med, bl a Sven-Erik Magnusson och Ingvar Karlsson från Sven-Ingvars och Christer Sjögren, tidigare i Vikingarna. På Värmländska bokmässan några dagar senare sålde boken rekordmånga exemplar. Arkivchefen backade upp i Sandgrundsmoan då damerna presenterade sin bok från scenen.
- 26 november samlade Länsarkivärföreningen de enskilda arkiven till träff i Göteborgs landsarkiv. Representanter från Kulturrådet medverkade och redovisade vad man gör med den omfattande statistik som institutionerna i samverkansmodellen måste leverera in. Förutom rapporter om läget i de olika länen visade landsarkivarie Ulf Andersson det ny(ut)byggda Landsarkivet i Göteborg. Byggnaden var mycket imponerande, särskilt de publika utrymmena. Arkivchefen deltog.

### **Kursverksamhet**

Under våren 2013 pågick A-kurs i Arkivkunskap på Karlstads universitet. Arkivchefen undervisade om enskilda arkiv, fotofrågor m m. De fem praktikanter som valde att komma till Föreningsarkivet handledes av Åsa Vålvik och Annika Eriksson. Under hösten startade B-kurs med 11 deltagare och arkivchefen var som under tidigare år en av lärarna.

### **Information, mediakontakter**

Föreningsarkivet och Arkivcentrum har förekommit i media vid flera tillfällen under 2013. Det rör sig i de flesta fall om dagspressen, men i något fall om radioinslag. Tråkigt nog har den lokala TV-kanalen Kanal 12, som visade stort intresse för arkiven, upphört med sina sändningar.

Journalisten Lena Edbom, Nya Kristinehamns-Posten, gjorde en lång intervju med arkivchefen och tog dessutom fina bilder i arkivets lokaler. Artikeln publicerades i NKP den 18 januari på tre sidor i fredagsbilagan och med bästa möjliga placering. Artikeln lyftes senare till NWT och infördes i något redigerat skick på familjesidorna den 30 januari. Det kan man kalla maximalt utnyttjat artikelmaterial. Arkivchefen kontaktade Lena Edbom efteråt och tackade för att arkivet fått så fin publicitet.

Flera aktiviteter under året som Föreningsarkivet varit med och organiserat och deltagit i har bevakats av pressen. Exempelvis skildrades den "historiska vandringen på stan" i en trevlig artikel i Nya Wermlands-Tidningen den 14 mars. I slutet av maj uppmärksammade Filipstads Tidning studiebesöket i Filipstad som Föreningsarkivet hade arrangerat för Föreningen Bergslagsarkivs räkning. Man publicerade en artikel med fin "reklam" för Bergslagsarkivföreningen. Det framgick tydligt att arkiv, museer, bibliotek och privatpersoner som vill tillgängliggöra Bergslagens historia har föreningen och dess tidskrift som ett forum för dessa idéer. Arkivens Dag i Årjäng bevakades noggrant av den lokala tidningen Nordmarksbygden. Man införde artiklar både före och efter arkivdagen. Enligt våra kontakter i Årjängstrakten läser i stort sett alla Nordmarksbygden, så vårt gästspel i kommunen borde ha blivit känt.

Under rubriken Föreningsarkivet och släktforskarna (ovan) omnämns att Föreningsarkivet publicerade ett par artiklar i VärmlandsAnor nr 4/2013. Som Släktforskarföreningens jubileumsnummer blir det betydligt mera spritt än ett vanligt nummer skulle bli. Det är mycket angeläget att informera släktforskarfolket om de fantastiska möjligheterna att hitta förfäderna i våra rikhaltiga arkiv.

Arkivcentrums gemensamma webbplats innehåller en undersida som presenterar Föreningsarkivet. Adressen är [www.arkivcentrumvarmland.se/fa.html](http://www.arkivcentrumvarmland.se/fa.html). Sidan är mycket enkelt utformad med basinformation om folkrörelsearkivets verksamhet och vilken service som erbjuds. Sidan innehåller dessutom vissa enklare tips om arkivhantering för föreningslivet och några exempel ur samlingarna. Under 2014 kommer sidan att omarbetas.

## Slutord

2013 har varit ett mycket händelserikt år. Att Folkrörelsernas arkiv ändrade namn till *Föreningsarkivet i Värmland* kan t o m beskrivas som historiskt. Efter 64 år som centralarkiv för den ideella sektorn togs detta steg för att markera den osedvanliga bredd som arkivet har. Det illustreras inte minst i bilagan med arkivets medlemsorganisationer och i exemplen på olika leveranser av föreningsarkiv under året. Att 15 år av framgångsrikt samarbetet i Arkivcentrum Värmland manifesterades i september är förstås också något av en milstolpe. Under de senaste verksamhetsåren har arkivet deltagit aktivt i arbetet med regional kulturplan och fr o m 2013 är arkivet del av den s k Samverkansmodellen. Framtiden får utvisa hur vår organisation ska kunna få fram tillräckligt stöd ekonomiskt och utvecklingsmässigt i denna nya form för fördelning av statliga kulturpengar. Efter första året har styrelse och personal insett att ribban har höjts för att uppfylla olika krav och bestämmelser. Dessutom krävs ganska mycket mer administration, statistikföring etc för att få medel i samma omfattning som tidigare.

Föreningsarkivets organisation utreddes under 2012 och diskussioner med Region Värmland om en ev verksamhetsövergång till Värmlandsarkiv inleddes under 2013. Ett grundkrav från Regionens sida varit att arkivets ekonomi ska vara i balans. Det visar sig under 2014 om förutsättningarna är realistiska och hur det hela skulle kunna se ut rent konkret. Inte minst ersättningsfrågan blir mycket central då föreningsarkivet i ett sådant läge skulle komma att köpa tjänster av Regionen.

Arkivet hade en mycket knepig ekonomisk situation efter två tunga förlustår. Genom att medlemsorganisationerna och de hundratals föreningar som är arkivets kunder accepterade högre avgifter kunde arkivet få en vändpunkt i ekonomin. Det är styrelsens avsikt att bibehålla den stabilisering som tagit sin början.

Föreningsarkivet har haft glädjande många kontakter med avnämargrupperna under året och särskilt idrottshistorikerna har varit en fokusgrupp. Att flera doktorander och yrkesforskare använder Föreningsarkivets fantastiska källmaterial är oerhört värdefullt. Alltsedan starten 1949 är arkivets målsättning att inte bara samla in och bevara utan att också göra föreningsarkiven tillgängliga och stimulera forskning. Här finns också den arkivpedagogiska verksamheten i samarbete med bl a Värmlandsarkiv som en viktig del.

I verksamhetsberättelsen framgår tydligt att personalen varit inblandad i många olika aktiviteter under 2013. Det har producerats mycket arkivtjänster och gjorts andra viktiga insatser. Styrelsen vill i detta slutord rikta ett stort tack till personalen för att ha varit lojala och jobbat på när verksamheten haft det svårt ekonomiskt. Nedsänkningen personalmässigt har förstås varit kännbar och ändå har samtliga klarat att ha många bollar i luften och sett till att arkivverksamheten varit stabil och framgångsrik.

Slutligen riktas ett tack till Karlstads kommun och de sju övriga kommuner som gett ekonomiskt stöd, till Region Värmland och till våra medlemsorganisationer och kunder. Dessutom riktas ett tack till våra samarbetspartners i Arkivcentrum Värmland, Värmlands Släktforskarförening, Värmlands Idrottshistoriska sällskap och historieavdelningen vid Karlstads universitet för gott samarbete under året. Ett särskilt tack också till Årjängs kommun för det varma mottagande arkiven fick då Arkivens Dag anordnades i biblioteket.

Karlstad i april 2013

Christer Alnebratt  
Ordförande

Per Brunström

Åse Gustafsson

Björn-Olov Hallberg

Elsa Hallbäck

Lena Hassellund

Viola Jansson

Rickard Room

Inga-Lill Röhr

Leif Spännar

Martin Stolare

/Berith Sande



## Medlemsorganisationer i Folkrörelsernas arkiv för Värmland 2013-12-31

### Bildningsorganisationer

ABF Värmland  
 Alsters Folkdanslag  
 Folkbildarna i Värmland  
 Folkuniversitetet  
 Karlstads Filmstudio Mowie  
 Konstfrämjandet i Värmland  
 Konstföreningen i Ulvsbytrakten KRUT  
 Manskören Iris, Arvika  
 Medborgarskolan Värmland Örebro  
 NBV Värmland  
 Riksteatern Värmland  
 Sensus studieförbund Mellansverige  
 Slottsbrons Musikkår  
 Studieförbundet Norra Värmland  
 Studieförbundet Värmland Bergslagen  
 Studieförbundet Bilda Svealand  
 Studieförbundet Vuxenskolan Värmland  
 Ulvsby Folkdanslag  
 Värmlands Försvarsutbildningsförbund  
 Värmlands Konstförening  
 Värmlands läns 4H  
 Värmländska Folkdansringen

### Fackföreningar

Bygg 29:an Värmland  
 GS avd 11 Värmland/Dal  
 Handelsanställdas Förbund avd 17  
 IF Metall Värmland  
 IF Metall Östra Värmland  
 Kommunal Västra Svealand  
 Ledarna Karlstadsdistriktet M.S.C.  
 Livsmedelsarbetareförbundet  
 LO-distriktet Örebro och Värmland  
 Lärarförbundet Regionkontoret i Karlstad  
 Pappers avd 36 Skoghäll  
 SAC Värmlands distrikt  
 SEKO Post Värmland  
 SEKO Västra Svealand  
 Sv Elektrikerförbundet avd 16  
 Sv Målareförbundet avd 6 Svealand, Sektion 3  
 Unionen Värmland  
 Visions center i Västerås  
 Värmlands Journalistförening  
 Värmlands Polisförening, Förbundsområde  
 Värmland  
 Värmlands Tandläkareförening

### Idrottsföreningar

Färjestad BK, Karlstad  
 Karlstad Båtklubb  
 Karlstads Simsällskap

Karlstads Tennisklubb  
 Korpen Karlstad  
 Mellansvenska Gymnastikförbundet  
 Nya Korpen Värmland  
 Orienteringsklubben Tyr  
 Värmlands Badmintonförbund  
 Värmlands Bandyförbund  
 Värmlands Bordtennisförbund  
 Värmlands Fotbollsförbund  
 Värmlands Friidrottsförbund  
 Värmlands Handikappidrottsförbund  
 Värmlands Idrottsförbund  
 Värmlands Ishockeyförbund  
 Värmlands Orienteringsförbund  
 Värmlands Ridsportförbund  
 Värmlands Simförbund  
 Värmlands Skidförbund  
 Värmlands Skolidrottsförbund  
 Värmlands Skyttesportförbund  
 Västra Svealands Bågskytteförbund

### Nykterhetsorganisationer

IOGT-NTO Logen 1032 Myran, Forshaga  
 IOGT-NTO Logen 389 Ägir, Karlstad  
 IOGT-NTO Värmland  
 MHF Bergslagen Värmlands Länsråd  
 NSF Värmlands distrikt  
 Verdandi Värmland/Dal  
 Vita Bandet Värmland/Dal  
 Värmlands Blåbandsdistrikt  
 Värmlands Nykterhetsförbund

### Politiska organisationer

Arvika Arbetarekommun  
 Centerkvinnorna i Värmland  
 Centern i Filipstad  
 Centerpartiet i Värmland  
 Centerpartiets Ungdomsförbund Värmland  
 Folkpartiet-Liberalerna Värmlands förbund  
 Miljöpartiet de gröna i Värmland  
 Moderaterna i Värmland  
 S-Kvinnor i Värmland  
 Sjukvårdspartiet i Värmland  
 Skoghalls Socialdemokratiska Arbetarekommun  
 Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i  
 Värmland  
 Socialdemokraterna i Karlstad  
 SSU Värmland  
 Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun  
 Unga Örnar Värmland  
 Vänsterpartiet Värmland  
 Värmlands Socialdemokratiska Partidistrikt

Årjängs Socialdemokratiska Arbetarekommun

### Religiösa organisationer

Baptisternas Svealandsdistrikt  
Frykeruds Missionsförsamling  
Hammarö-Skoghall's Missionsförsamling  
Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift  
Svenska Missionskyrkan/SMU i Örebro,  
Värmland/Dal

### Övriga organisationer

Astma och Allergiföreningen Värmland  
Bergslagens Älghundsklubb  
Boda Hembygdsförening  
Borgebols Samfällighetsförening  
Brf Brandmästaren, Karlstad  
Brf Felix, Karlstad  
Brf Kasernhöjden 11, Karlstad  
Brf Kyrkbacken, Karlstad  
Brf Näcken, Karlstad  
Brf Polketten, Hammarö  
Brf Tjärnheden, Deje  
Brottsförebyggande Centrum i Värmland  
Civilförsvarsförbundet Värmland  
DHR Värmlands distrikt  
Forshaga Folkets Hus  
Forshaga Hembygdsförening  
Frykeruds Hembygdsförening  
Föreningen Rörelsehindrade Barn och Ungdomar  
Värmland  
Föreningen Grums Hembygdsarkiv  
Föreningen Karlstad Lever  
Föreningen Norden i Arvika  
Föreningen Norden i Hagfors  
Föreningen Norden i Kristinehamn  
Föreningen Norden i Torsby  
Föreningen Norden Värmlands distrikt  
Föreningen Värmlandslitteratur  
Föreningen Värmländsk Kultur  
Grava Hembygdsförening  
Hammarö Hembygdsförening  
Handikappförbunden Värmland  
Handikappföreningarna Karlstad  
Hjärt- och Lungsjukas förening Hagfors Munkfors  
Hjärt- och Lungsjukas förening i Karlstad  
Hjärt- och Lungsjukas förening i Värmland  
Hushållningssällskapet Värmland  
Hyresgästföreningen Region Mitt  
Hörselskadades Förening i Karlstad m o  
Hörselskadades Riksförbund Värmlandsdistriktet  
IKFF Internationella Kvinnoförbundet för Fred  
och Frihet

ILCO Värmland  
Jägareförbundet Värmland  
Karlstads Dövas Förening  
Karlstads Koloniträdgårdsförening  
Karlstads Rotaryklubb  
LRF Värmland  
Länshemslöjdsföreningen i Värmland  
Nors Hembygdsförening  
NTF Värmland  
Nyeds Hembygdsförening  
Odd Fellowinstitutionernas i Karlstad  
gemensamma Ekonomiutskott  
Polisens Veteranklubb i Värmland  
PRO Forshaga  
PRO Hagfors  
PRO Handels  
PRO Karlstad Samorganisation  
PRO Karlstad Västra  
PRO Kronoparken, Karlstad  
PRO Nyed  
PRO Värmland  
Pro Liv Wermlandia  
RSMH Kalstasola  
Rädda Barnens Distriktsförbund i Värmland  
Röda Korset Region Mellan  
Skoghall's Folketshusförening upa  
Solör Värmland Finnkulturförening  
SPF Solstad Karlstad  
SPF Värmlands distrikt  
Stiftelsen Erlandergården i Ransäter  
Stiftelsen Rattsjös Skogsvårdsfond  
Sv Turistföreningen STF Värmland  
Svensk-Engelska Föreningen i Karlstad  
Svenska Livräddningssällskapet SLS Värmland  
Svenska Rasfjäderfäförbundet  
Svenska Taxklubben  
Synskadades Riksförbund SRF Värmland  
Villaägarna i Hammarö  
Vulkanerna Degerfors IF supporterklubb  
Vågmästarens Samfällighetsförening, Karlstad  
Värmlands Arkeologiska Sällskap  
Värmlands Biodlardistrikt  
Värmlands Folkets Hus och Parker Region  
Värmlands Hembygdsförbund  
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap  
Värmlands Kennelklubb  
Värmlands läns Diabetesförening  
Värmlands läns Husmodersförbund Hem o  
Samhälle  
Värmlands Släktforskarförening  
Värmländska Provinsiallogen  
Väse Hembygdsförening

<b>FÖRENINGSA R K I V E T I V Ä R M L A N D</b>					
<b>RESULTATRÄKNING 2013</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>	
<b>Intäkter</b>					
Bidragsintäkter					
	Statsbidrag	294 000,00		294 000,00	
	Region Värmland	327 000,00		327 000,00	
	Region Värmland hyresbidrag	0,00		368 000,00	
	Karlstads kommun	275 000,00		275 000,00	
	Karlstads kommun hyra	135 000,00		135 000,00	
	Arvika kommun	12 000,00		12 000,00	
	Forshaga kommun	2 850,00		2 850,00	
	Hagfors kommun	10 000,00		8 000,00	
	Hammarö kommun	6 700,00		7 200,00	
	Kristinehamns kommun	5 400,00		10 000,00	
	Torsby kommun	5 000,00		5 000,00	
	Årjängs kommun	3 400,00		3 400,00	
<b>Summa bidrag</b>		<b>1 076 350,00</b>		<b>1 447 450,00</b>	
Avgifter					
	Medlemsavgift 1	108 500,00		134 200,00	
	Medlemsavgift 2	21 000,00		28 800,00	
	Serviceavgifter	376 512,50		405 480,00	
	Leveransavgift	7 500,00		13 675,00	
<b>Summa avgifter</b>		<b>513 512,50</b>		<b>582 155,00</b>	
Övriga intäkter					
	Medlemskonsultation/utbildni	19 151,00		22 451,00	
	Övriga intäkter	322,00		2 558,00	
	Bokförsäljning egen	1 620,00		350,00	
<b>Summa övriga intäkter</b>		<b>21 093,00</b>		<b>25 359,00</b>	
Projekt					
	Organisationsutredning	150 000,00		0,00	
<b>Summa projektintäkter</b>		<b>150 000,00</b>		<b>0,00</b>	
Räntor		1 491,29		2 206,82	
<b>Summa intäkter</b>		<b>1 762 446,79</b>		<b>2 057 170,82</b>	
Upplösta avsättningar		0,00		80 000,00	
<b>Sammanräknade intäkter</b>		<b>1 762 446,79</b>		<b>2 137 170,82</b>	
Öresutjämning				-21,51	
				<b>2 137 149,31</b>	

<b>FÖRENINGSAKIVET I VÄRMLAND</b>			
<b>RESULTATRÄKNING 2013</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnader			
	Löner	1 048 249,20	1 064 201,65
	Arbetsgivaravgifter	327 093,00	328 859,00
	Arbetsmarknadsförsäkringar	7 491,00	7 799,00
	Pensionskostnader	79 552,00	67 065,00
	Reseersättningar	2 183,76	5 047,25
	Löneskatt	18 285,00	14 896,00
	Övriga personalkostnader	5 189,00	1 979,00
	Företagshälsovård	6 500,00	4 860,00
	Personalutveckling	1 761,00	2 907,00
	<b>Summa personalkostnader</b>	<b>1 496 303,96</b>	<b>1 497 613,90</b>
Materialkostnader			
	Förbrukningsmaterial, aktoms lag	7 046,88	1 175,00
	Kontorsmaterial, trycksaker	8 265,94	7 963,03
	<b>Summa materialkostnader</b>	<b>15 312,82</b>	<b>9 138,03</b>
Administrationskostnader			
	Porto	6 549,00	5 924,00
	Tele	15 795,00	41 810,97
	Datatjänster/ Kommunikation	30 045,50	21 965,00
	Övriga administrationskostnader	35 634,13	7 014,00
	<b>Summa administrationskostnader</b>	<b>88 023,63</b>	<b>76 713,97</b>
Övriga kostnader			
	Hyra	135 000,00	500 000,00
	Företagsförsäkring	4 620,00	4 636,00
	Bevakning	7 065,00	7 235,00
	Transporter	3 681,00	0,00
	Reklam	3 114,00	1 760,94
	Övrigt	5 659,50	6 161,18
	<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>159 139,50</b>	<b>519 793,12</b>
Projekt			
	Organisationsutredning	150 000,00	0,00
	Arkivens dag	304,00	358,00
	<b>Summa projektkostnader</b>	<b>150 304,00</b>	<b>358,00</b>
	Förluster kundfordringar	4 006,00	2 210,00
	Räntekostnader	660,71	180,00
	<b>Summa kostnader</b>	<b>1 913 750,50</b>	<b>2 106 007,02</b>
	<b>Sammanräknade kostnader</b>	<b>1 913 750,50</b>	<b>2 106 007,02</b>
	Årets resultat	<b>-151 303,86</b>	<b>31 142,29</b>
		<b>1 762 446,70</b>	<b>2 137 149,31</b>

<b>FÖRENINGSA R K I V E T I V Ä R M L A N D</b>			
<b>BALANSRÄKNING 2013</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kassa		1 790,00	265,00
Plusgiro		21 825,70	29 825,70
Bank		142 757,36	162 029,17
Placeringskonto		246 489,79	108 695,93
KF-konto		305,31	305,99
Kundfordringar		51 028,00	78 460,00
Förutbetalda kostnader		0,00	4 081,00
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>464 196,16</b>	<b>383 662,79</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>464 196,16</b>	<b>383 662,79</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserad vinst		<b>86 921,36</b>	<b>-64 382,50</b>
Årets resultat		-151 303,86	31 142,29
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-64 382,50</b>	<b>-33 240,21</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörskulder		167 937,66	174 405,00
Skatt, anställda		21 291,00	24 981,00
Arbetsgivaravgifter		38 731,00	29 854,00
Löneskatt		38 144,00	33 181,00
Uppl. Semesterlöner		32 475,00	4 482,00
Avsatta medel		130 000,00	50 000,00
Checkkredit		100 000,00	100 000,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>528 578,66</b>	<b>416 903,00</b>
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>		<b>464 196,16</b>	<b>383 662,79</b>

**Statistik 2009 - 2013****Besök, leveranser, forskarärenden och utlån mm**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Mottagna leveranser	122	97	94	125	101
Mottagna arkivbildare	218	223	167	267	170
Mottagna hyllmeter				91,2	88,2
Återtagna arkivbildare	1	1	3	2	3
Nya förteckningar	51	54	106	91	75
Kompletterade förteckningar	20	62	59	52	84
Antal nya volymer	400	851	861	878	743
Förtecknade hyllmeter				40,04	33,06
Registrerade besök*	5000	4511	4281	4284	4092
Framtagna volymer till forskarsal	542	590	455	714	830
Framtagna volymer för externlån	230	507	74	76	83
Handlagda ärenden	275	344	301	527	308

\*Gemensamt för Arkivcentrum Värmland

**Typfördelning av förtecknade arkiv hos Folkrorelsernas Arkiv för Värmland år 2013**

Bildningsorganisationer	343
Fackliga organisationer	1355
Idrottsföreningar	361
Nykterhetsföreningar	735
Politiska föreningar	682
Religiösa föreningar	724
Övriga ideella föreningar	1182
Person- och släktarkiv, samlingar	145
<b>Summa</b>	<b>5527</b>

Föreningsarkivet i Värmland

### Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i *Föreningsarkivet i Värmland* för år 2013. Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsd i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlstad i maj 2014



Lars Gunnar Sander



Anna-Karin Berglund